

Tag på endagstur med Vikingbus til **Bornholm**



Spændende tur til Sydbornholm

Vi tager Færgen fra Y stad kl. 08:30 med ankomst i Rønne kl. 09.50 hvor guiden stiger på.

Vi sætter straks kursen mod Svaneke, som netop er blevet kåret som Danmarks smukkeste købstad.

Ved indkørslen til Svaneke møder man to karakteristiske bygninger, den gamle stubmølle, og lidt inde til højre det moderne tre-benede vandtårn, tegnet af arkitekt Jørn Utzon for 50 år siden. Vandtårnet er nu fredet og ikke længere i brug.

Trods hyggen og idyllen med de fine, velbevarede bindingsværkshuse, er Svaneke også et sted, hvor tingene sker. Her findes mange små arbejdende værksteder med glas, keramik, malerier og tekstiler på højt kunstnerisk niveau. Centrum for mange af disse aktiviteter er på Glastorvet, hvor glaskunstneren Pernille Bülow har sit værksted.

Byen er et paradys, hvis man har en "sød tand". Der er mulighed for at følge isproduktionen på Svaneke Ismejeri, se arbejdet i lakridsværkstedet eller følge med i chokolade- eller karamelproduktionen i de små butikker.

Vi besøger Svaneke Bryghus, hvor én af Danmarks vildeste bryggere tryller med smag, aroma og ædle råvarer. Her skal vi spise en god frokost.

Herfra kører vi ad kystvejen gennem Årsdale, med et lille stop ved møllen. Her kan man fornemme vindsuset fra de kæmpe-mæssige vinger og samtidig opleve det knagende og knirkende træ, når møllens værk arbejder på fuld tryk. I en lille bygning lige over for møllen ligger et arbejdende granitværksted, hvor man kan se de mange forskellige former for bornholmsk granit.

Videre gennem Nexø, øens næststørste by, mod det charmerende fiskerleje Snogebæk. Stemningen i byen er unik i sommer-halvåret, hvor bl.a. de mange udendørsrestauranter gør deres, til den næsten sydlandske stemning. De senere år er en lang række specialbutikker skudt op og har medvirket til byens opblomstring. Smag for eksempel den økologiske is eller besøg chokoladefabrikken, der producerer berømt kvalitetschokolade.

Vi slutter af med et smut forbi Dueodde, Bornholms sydligste punkt, for lidt frisk luft. Sandet på Dueodde skulle efter sigende være så fint, at Napoleon anvendte det i sit timeglas.

Og så går turen til færgen i Rønne, som har afgang kl. 16.30, med ankomst i Ystad kl. 17.50.

I turen indgår følgende:

- Bus tur/retur
- Færge Ystad - Rønne, retur
- Guide
- Frokost, excl. drikkevarer
- En dejlig dag med masser af oplevelser